



## Lubba Runt

är medlemsbladet för

### Spånga Folkdansgille

c/o Gunnel Petersson, Elsbyvägen 66, 162 70 Vällingby

Vi dansar på Spånga Folkan, Spångavägen 353.

Där har vi telefonsvarare 08-36 47 78

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 18 12

Beställning av dansuppvisningar och lekledning  
hos Kenneth 760 18 12 eller på telefonsvararen 36 47 78.

Redaktör för Lubba Runt:

Birgitta Broman, 08-760 07 95, arb 08-28 68 05

Vårt program finns på Internet:

<http://www.tttab.com/sfg>



*Lubba Runt*

*Nr 1, 2004*



Dags för årets första LubbaRunt 2004. Vintern håller i sig med snö, halka och kalla nätter.

Danskvällarna med levande musik är välbesökta likaså övriga aktiviteter.

Årsmöte har vi haft med om- och nyval. Gillet avtackade Kenneth Olofsson, som varit ordförande sedan 2002 och välkomnade Ove Jansson, som valdes till ny ordförande.

Vårfesten har vi lördagen den 27 mars.

Till sist önskar vi i LubbaRunt en fortsatt trevlig vårtermin och

***En Glad Påsk***

*Siw Torsten Erling Birgitta*



# Lite kom ihåg



Kvartalsmöte	sönd	25	apr	kl 18.00
Vårfest	lörd	27	mars	
Danshelg		15-16	maj	
<b>Dräkt och slöjd</b>				
Sykväll	tisd	23	mars	kl 19.00-21.00
Lotterivinster	tisd	6	april	kl 19.00-21.00
"	tisd	27	april	kl 19.00-21.00
"	tisd	25	maj	kl 19.00-21.00
<b>Dans o. Musik</b>				
Gammel-, Gilles-dans, avslutn.	onsd	28	apr	kl 19.30-21.30
Folkdans, avslutn.	månd	3	maj	kl 19.30-21.30
Buggkurs, repetitionskurs	tisd	6	april	kl 19.30-21.30
"	tisd	4	maj	kl 19.30-21.30
Sång, avslutn.	månd	3	maj	kl 18.45-19.30
Träning, midsommar		14,15,21,22	juni	kl 19.30-21.30

## Till medlemmarna bifogas

- Medlemsförteckning 2004
- Funktionärslista 2004
- Medlemskort till Ungdomsringen, då SFG betalar avgiften.



## Spånga kyrka igen

Det var jag som snurrade fel i Pellovalsen i Spånga kyrka, med resultatet att jag antog samma färg som förklädet i min lånade Rialadräkt, dvs jag blev röd, inte randig! Bertil tror jag dock höll färgen. Det enda jag egentligen var riktigt säker på, när jag förmodades att inte fälla mina meddansare som dominobrickor, var att mössan inte skulle flyga av, den satt nämligen som berget, ditmonterad av Christina och Gunnel.

Bertil och jag planerade hela veckan att öva danserna hemma, faktiskt ända tills det var dags att åka till kyrkan söndagen den 8 november. Innan dess kunde vi inte bestämma oss för om vi borde åka dit i dräkterna eller med dem i kassen. Det tog så mycket energi att vi bestämde oss för att vi nog kunde alla stegen... man lyssnar ändå på musiken...ju...!! Kenneth och Eina hade dessutom nogsamt med skohorn petat in oss i Pellovalsen, Fröken Chick och Tyingehambo – danser som ett barn, förlåt två barn, klarar av i första förberedande.

Vi hade övat i kyrkan veckan innan och visste var vi skulle sitta och hur vi skulle gå och tåga in och ut. Eftersom vi inte skulle dansa hela tiden, utan ge något lite utrymme till gudstjänsten också, planerades det sittplatser till alla... gjordes det! Icke för ty fann jag mig efter de första två danserna intryckt i valvet till sakristian. Till min trygga glädje upptäckte jag även Björn i samma valv och båda voro vi lika utan psalmbok, något vi tillskansade oss från Birgitta som hittat en sittplats alldeles intill altarringen. Jag upptäckte med förvånad uppskattning att organisten lagt alla psalmer i första sopranläge, vilket naturligtvis inte hela församlingen fröjdades över.

Gudstjänsten förlöpte emellertid med en vacker blandning av Guds ord, bibelläsning av Eva och Eina och lugna folkdanser. Trätakt och Alf på dragspel, spelade och bjöd även på en kyrklåt av Arne Modén. Marianne och Björn gick runt med kollektbössorna där mynt och sedlar samlades, som sedan tömdes i en korg som jag tyckte såg ut som färggrant afrikanskt hantverk. Någon som vet?

Min tidigare friska ansiktsfärg antog en grön nyans när "de utvalda" inledde Stigvalsen nedåt kyrkgången och tillbaka igen, där fyra par väntade för att ansluta i vals Mignon. Det var såååå stilig och jag känner ett akut behov av ytterligare en dans i bakmes.

Det var ingen i mitt lilla nätverk som hade tagit det här med dans i kyrkan riktigt på allvar. Dansa i kyrkan... hmmm!! Lyckligtvis hade många Spångabor hörsammat inbjudan och fyllde kyrkan till sista bänkraden. De flesta kunde sedan inte hitta nog med superlativer när de efter gudstjänsten lämnade kyrkan mellan raderna av paraderande folkdansare och till Trätakts medryckande gånglåt. Därefter väntade kyrkkaffe på den som önskade. Det gjorde vi, men eftersom vi sällan abonnerar på vår egen tid så får vi önska ett tag till. Men nästa år...

Marianne Österlind

## Julgransplundringar med lekledning och dans

Kring jul och midsommar är det bråda dagar för Folkdansgillet. Här följer några bilder från de sju, eller var det åtta, tillställningar Gillet medverkat i.



Trångt och mysigt lördagen den 10 januari hos Kommunal på Hagagatan



Barnen laddar för raketerna söndagen den 11 januari hos Enskede församling



Snart skall julgranen bäras ut. Söndag eftermiddag hos Räcksta Trädgårdsförening



Sång och dans på Skoga Äldrecenter i Huvudsta tisdagen den 16 januari



Trollkaren trollbinder barnen söndagen den 25 januari hos Schenker

## Julgransplundring på Spånga Folkan nygammal succé

Spånga Folkans Vänförening har tagit initiativet till att återuppliva en gammal tradition, en julgransplundring för barnen. Det är många år sedan förra gången och det har kommit allt fler önskemål från framför allt barnfamiljerna i gamla Spånga. Nu kunde den genomföras tack vare ett nära samarbete med Spånga Folkdans Gille och inte minst Marianne och Björn Kjellander

I det ekonomiska kärva läget har de flesta företag tvingats dra in på sådana fester för den egna personalen och offentliga arrangemang har helt försvunnit. Men många föräldrar och far- och morföräldrar vill att denna kulturtradition ska leva vidare och att barnen och barnbarnen skall få lära sig de gamla danserna kring granen, jullekarna och julsångerna.

Det visade sig också att intresset blev mycket stort för denna premiär. Biljetter började säljas efter trettonhelgen med hjälp av Spånga Bosättning och redan efter

någon vecka var allt slutsålt. Några lyckliga, som på söndagen gick ner till Spånga Folkan ändå, lyckades komma över ett fåtal återlämnade biljetter.

Festen inleddes med dans kring granen ledd av Birgitta Snäll från folkdansgillet och till musik av Två strån, dvs dragspelaren Alf Jacobsson och gitarristen Erik Christiansen. Sedan kom dagens hemliga underhållare, Martin och Joar. De visade sig vara skickliga jonglörer, som arbetade med linor och flygande trissor i högt tempo till publikens förtjusta Aaah! och Ohhh!

Omedelbart efter detta cirkusnummer följde dragning i barnlotteriet där fyra lyckliga vinnare fick mjuka dockor, handgjorda av dräktsektionen i Spånga Folkdans Gille. Sedan var det föräldrarnas tur att vinna en stor fruktkort och flera chokladaskar skänkta av Vivo i Spånga.

Efter denna vilostund var det dags för jullekar och Birgitta Snäll lärde ut några gamla traditionella lekar och avslutade med Björnen sover, som fick hela salongen i gungning. Festen avslutades med fiskdamm, där tomtar delade ut påsar till alla barn, sponsrade av Björn Begner AB. Efteråt var det många som tackade för en härlig julgransplundring och hoppades att den återkommer även nästa år. *Erling*



Björnen sover söndagen den 18 januari på Spånga Folkan

## FUNKTIONÄRSFESTEN 14 februari 2004

Det kändes spännande att få gå på funktionärsfest – den första för min del – i Spånga Fokdangille. Dessutom var det icke hemliga målet, Museum Tre Kronor, en ny och spännande upptäckt för mig. Det öppnades i slutet av 1999, så det har inte funnits så länge

Eftersom vi var ett stort gäng, delades vi upp i två grupper när vi skulle få en rundvandring med historielektion. Tre Kronor är namnet på tornet i den försvarsborg, som byggdes på 1200-talet och som förvandlades till renässanslott på 1500-talet. På grund av krig hände inte så mycket med slottet förrän 1692, när norra längan fick sitt nuvarande utseende i barockstil. Vår guide berättade Slottets utveckling utifrån modeller, som en konstnär utfört. Här i museet ser man försvarsmuren från 1200-talet och museets väggar och tak är murade tegelvalv från 1500-talet. Tegel var nytt och dyrbart material och kungen smyckade då utsidan med tegel för prestigens skull.

Den 7 maj 1697 totalförstördes Slottet utom den norra längan. Man lyckades rädda oersättliga föremål genom



att kasta ut dem genom fönstren, men katastrofen var ett faktum. Hade det blåst åt fel håll den dagen, hade nuvarande Gamla St. också strukit med. Efter rundvandringen skulle museet stänga, så man hann inte titta på egen hand, men det ska bli ett projekt längre fram. Nu skulle vi till den hemliga delen av festen och begav oss ut i vimlet på Västerlånggatan.



Så småningom kom vi till Västerlånggatan nr 68. Det var dåvarande fastighetsägaren Eric Larsson, som 1631 adlades och tog namnet von der Linde, som gav namn åt von der Lindeska Valvet, där vi skulle äta. Vi fick alltså gå ner i en källare ännu en gång. Denna har varit vinkällare och har den enda bevarade skattebrunnen i Sverige från medeltiden. Den finns i baren och hittades när golvet skulle sänkas. Vi välkomnades med geléhartan eftersom det var Alla Hjärtans Dag, och sedan tog vi plats vid långbord. Förrätt med nubbe för att kunna sjunga en snapsvisa och sedan fisksoppa eller ren med oskalad potatis och lingon smakade utmärkt. Stämningen steg och det var nog bra att vi var nästan ensam bland källarvalven. När kaffet bröt vi upp och då hade det redan blivit kväll.



Bertil på väg ner i de djupa källarvalven



Ove, Gerd, Barbro och Kristina med mat i blicken

Ett stort TACK till alla arrangörer för denna fest och du som inte är det – bli funktionär!

Angela

## När nöden är störst, då dyker Kenneth upp

Vid julmarknaden i Spånga torg, då var Kenneth Olofsson en räddande ängel.

När det var dags för godisregnet, så var det en liten storgråtande flicka som i ivern ställde ifrån sig en blomma, som hon skulle ge sin mamma i julklapp.

När hon skulle ta blomman var det någon som hade tagit den. Kenneth ropade i mikrofonen, men den kom aldrig fram. Då tog Kenneth fram sin egen plånbok och gav flickan pengar så hon kunde köpa en ny blomma, så mamman fick sin julklapp. Strongt gjort.

*Ove Jansson*



Det hann bli ganska mörkt innan det var dags för dansuppvisningen på Julmarknaden på Spånga torg på Luciadagen. Foto *Torsten*

## Dräkt och slöjd

Du som vill se sekelskifteskläder (1895): Kikki Kirvall från Jämtli (Jämtlands Läns Museum) har tagit fram mönster. Vi i gillet har tillgång till mönster på:

- Kjol, tre eller fem-vådig
- Blus, Jacka, Cape

Ta kontakt med någon från Dräkt och Slöjd *Gunnel, Kristina, Kajsa, Margareta*

## Julmarknad på Spånga torg

Julen börjar tidigt hos oss, närmare bestämt vid Julmarknaden på Spånga torg. Men väderleksrapporten den 12 december spådde regn och snålblåst under den därpå följande marknadsdagen. ”Nu kommer ingen att våga sig ut och där står vi med våra runda skinkor, varma korvar och vackra handarbeten”, tänkte vi dystert. Ändå kämpade vi oss ner till torget i svinottan och fann flera gillekamrater redan på plats och tämligen hurtfriska.

Vår planerings- och organisationsgrupp med Björn, Kalle och Rune hade förberett allt väl som vanligt och med rutin och en gnutta flax fick vi snabbt upp våra tre stånd. När marknaden officiellt öppnade klockan tio började också folket strömma till, men inte regnet.

Det medryckande dansbandet Lenric's med Camilla klämde i med glada jullåtar och stämningen steg. Vi var ett tjugotal medlemmar som avlöste varandra vid hemslojden, varmkorven och skinklotterna. Programmet rullade på i traditionell stil med dans kring granen, uppvisning av vårt folkdanslag, luciatåg och givetvis det efterlängtade godisregnet. Och när allt var nästan över och det mesta utsålt, då kom det fruktade regnet. Vi pustade ut och konstaterade att det trots alla farhågor blev en bättre och roligare julmarknad än förra året. Kvällen avslutades hemma hos Marianne och Björn med glögg, pepparkakor och gemytlig samvaro.

Organisationskommittén kan väl inte styra vädrets makter? Det måste vara någon däruppe, som ordnar allt till vårt bästa.  
*Siv & Erling*

*Vi hälsar två nya medlemmar  
VÄLKOMNA!*

- ♥ *Anita Holmén*  
*Hartidigare dansat med Allmogegillet*  
*Intresserad av textilslöjd och sång*
- ♥ *Desirée Lager*  
*Intresserad av att sticka och brodera*  
*och av att delta i vår sånggrupp*

## Årsmötet

söndagen 22 februari i Spånga Folkan

Dagordningen, som var enligt stadgarna, gicks igenom. Bland annat blev det en del ändringar i styrelsen och bland funktionärerna genom omval och nyval. Styrelsen blev enligt nedan.

Ordförande	Ove Jansson
Vice ordförande	Erling Magnusson
Sekreterare	Lars Klintholm
Kassör	Ove Bergkvist
Ledamot	Rune Forsberg
Suppleant	Gunnel Petersson
Suppleant	Angela Enfors
Adjungerad	Kenneth Olofsson

Dansledare: Kenneth Olofsson tel: 760 18 12

*Ett stort tack till medlemmarna i Gillet  
och Trätakt för uppvaktningen, då vi firade  
våra födelsedagar*

*Ove + Ove*



*Pengarna blev bidrag till DVD/videospelare ( Ove B)  
och till bärbar dator ( Ove J).*

*Enligt önskemål så hamnade de inte i matkassan.*