

Manus till nästa Lubba Runt vill vi ha
senast måndagen den 20 oktober
2003. Utgivning blir den 27 oktober.

Lubba Runt

är medlemsbladet för

Spånga Folkdansgille

c/o Gunnel Petersson, Elsbyvägen 66, 162 70 Vällingby

Vi dansar på Spånga Folkan, Spångavägen 353.

Där har vi telefonsvarare 08-36 47 78

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 18 12

Beställning av dansuppvisningar och lekledning
hos Kenneth 760 18 12 eller på telefonsvararen 36 47 78.

Redaktör för Lubba Runt:

Birgitta Broman, 08-760 07 95, arb 08-28 68 05

Vårt program finns på Internet:

<http://www.tttab.com/sfg>



Lubba Runt

Nr 2, 2003



När vårgrönskan är som vackrast och vårterminen sjunger på sista versen, då är det dags för LubbaRunt nr 2, 2003.

Nu planeras det för Midsommarfirandet vid Spånga Kyrka med tillhörande dansupvisningar.

Vårfesten med gäster från Hamboringen i Karlskrona blev mycket lyckad.

Sommaren väntar vi på med förhoppningsvis varmt och vackert väder så att vi kan njuta av dansorkestrarna som spelar runt om i Stockholmstrakten, bl.a. på Skansen, Ulvsättra Loge och vid Skälby Gård.

Vi i LubbaRunt önskar en trevlig och innehållsrik sommar.

Siw Torsten Erling Birgitta



Lite kom ihåg



Dräkt o. Slöjd. Lotteri-vinster	tisd	20	maj	kl 19.00
Danshelg på Blidö	fred-sönd	23-25	maj	
Träning Midsommar	månd	10	juni	kl 19.30-21.30
	månd	16	juni	kl 19.30-21.30
	tisd	11	juni	kl 19.30-21.30
	tisd	17	juni	kl 19.30-21.30
Midsommarafton				
Samling i Prästgården	fred	20	juni	kl 10.00
Surströmmingskväll	lörd	6	sept	
Resa Canada	fred	26	sept-13 okt	
Höstfest	lörd	29	nov	kl 18.00
Höstens terminsstarter				
Kvartals o. Funktionärsmöte	sönd	21	sept	kl 18.00
Dans o. Musik				
Folkdans	månd	25	aug	kl 19.30-21.30
Gammel-, Gilles-dans	onsd	17	sept	kl 19.30-21.30
	onsd	24	sept	kl 19.30-21.30
	onsd	15	okt	kl 19.30-21.30
Dansuppvisning Spånga Kyrka	sönd	16	nov	
Dräkt och slöjd				
Julmarknadsarbeten	tisd	21	okt	kl 19.00
Sång				
Träning	månd	25	aug	kl 18.45-19.30



Midsommarafton vid Spånga Kyrka

- 10.00 Samling vid Prästgården för förberedelser
- 14.00 Midsommarstången kläs med blommor
- 14.30 Midsommarstången reses
- 14.40 Dans kring Midsommarstången
- 15.00 Dansuppvisning av folkdanslaget
- 15.30 Kämpalekar för barnen
- 16.00 Avslutning

Fira Midsommardagen på Husby Gård

För första gången kommer Spånga Folkdansgille att medverka vid Midsommardagens fest på Husby Gård.

Kl 13.00 Danslekar för barn och föräldrar
13.30 Dansuppvisning

Arrangörer: Husby Gård, Kerstin "Piglet" Wikström

Surströmming på kolonilotten hos Birgitta och Bertil



Den 6:e september är det åter dags för surströmming. Denna gång kommer vi att sitta under partytält vid Birgitta och Bertils kolonistuga. Vi får återkomma med exakt tid (vi har tänkt oss på eftermiddagen) eftersom det är Tensta Marknad och några av oss kommer att vara med och på dansuppväsning. Gillet har inte fått klarhet vilken tid som vi dansar därför kan vi inte säga någon tid ännu. Om du vill vara med och äta surströmming den dagen och inte har haft tillfälle att skriva upp dig på listan kan du ringa till Birgitta på tel 760 65 84 eller 070-225 16 75

Välkomna

Birgitta och Bertil



Ulsättra loge, Kallhäll

Tisdagar kl 19-22. Servering.
Entré 50 kr

- 6/5 Henkes (fd Nilsanders)
- 13/5 Jontez Band
- 20/5 Gideons
- 27/5 Thorbjörns
- 3/6 Samzons
- 10/6 Skarvarna
- 17/6 Löpsjötorparn
- 24/6 Jontez Band

- 29/7 Zethzons
- 5/8 Gideons
- 12/8 Thorbjörns
- 19/8 Henkes (fd Nilsanders)
- 26/8 Skarvarna
- 2/9 Samzons



Skälby Gård

Valborgsdans 30/4 kl 20-24 med
Hasse Svedbergs trio. Servering.
Entré 50 kr

Midsommarafton 20/6 kl 11 klär vi
stången, kl 13 reser vi densamma.
Ringdans, lekar, servering och lotteri.
Fri entré.

Skälby dansbana, torsdagar kl 19-22
Servering i annexet
(vid regn dans i Skälby Gård)
Entré 40 kr

- 22/5 Affes trio
- 5/6 Affes trio
- 12/6 Slokhattarna med Janå

- 14/8 Slokhattarna med Janå
- 21/8 Affes trio
- 28/8 Slokhattarna med Janå
- 4/9 Affes trio

”Lära sig mer om att Sy”

I vår har vi haft några träffar med dräkt- och slöjd under ledning av Gunnel, Kristina, Margareta och Kajsa. Birgitta Snäll från Ungdomsringens dräktråd var inbjuden för att ge råd och upplysningar om dräkter och dess användning. Det var lärorika och trevliga kvällar som också berörde planering av klädbruk under Toronto-resan. Några av dessa kvällar fick vi trängas tillsammans med dans- och musiksektionen och killarnas dansträning med spelmanslaget Trätakt. Det var trevlig samvaro med hembakat bröd och kaffe, som dräktsektionen ”fixat”. Ett stort tack till Er som ”fixade” och ett särskilt tack till Kajsa som ändrade Kenneth O:s rödskjorta. Nu kan han andas och dansa samtidigt.

Mvh Eina!





Vägen till Skeppsholmsgården

Kommunalt åker Du T-bana till **Kungsträdgården** (info in English) eller buss (46, 55, 59, el 62) till **Karl XII Torg**. Buss 65 (Centralen - Skeppsholmen) slutar gå före kl 21 fredagar och före kl 19 lördag - söndag. Se SL:s tidtabeller! Sedan får Du gå förbi Grand Hotel och över Skeppsholmsbron där vägvisning finns. Skeppsholmsgården ligger bakom Moderna museet.

Ur kalendariet kommande veckor:

Lördag den **24 maj** Musikfest Stockholm (Kulturförvaltningen)
Söndag den **25 maj** 15.00 Kajstämma med kurser, spel och dans.

Bussresa till Ransätersstämman 6 - 8 juni

Sommarkurs:

22 - 26 juni Sommarkurs i Telespringar (Norge)

Dans och instruktion på Skansen:

Onsdag **6 aug** Bordunverkstan

Onsdag **13 aug** Boda-Bingsjö

Onsdag **20 aug** Elever från Kungliga Musikhögskolan



Vi behöver prylar till Loppis!

När du nu ändå sommarstädar i skrymslen och vrår tänk på att lägga undan allt sådant som kan säljas på vår kommande loppmarknad.

Dräkt och slöjd

Några tisdagskvällar under våren kom Birgitta Snäll från Ungdomsringens dräktsektion och hjälpte oss att klippa till nya dräkt detaljer och gav oss råd i dräktfrågor.

Sektionen jobbar vidare. Det närmaste uppdraget är hemslöjdstombolan på midsommaraftonen med mycket fina hemslöjdsalster som är tillverkade av medlemmar.

Höstterminen kommer att bli kort p g a resan till Kanada. Vi har bokat tre tisdagskvällar i höstprogrammet. Kom till Tomteverkstaden och tillverka tomtar, mjuka djur mm. Har DU några idéer kom till oss. Det behövs mycket saker till vår försäljning på julmarknaden och till våra tombolor och lotterier på julmarknaden i Spångafolkan och på Spånga Torg.

Om hösten blir kort, så är sommaren lång med många, långa, lata dagar, så sätt igång och sy, sticka, snickra eller vad DU är bra på att göra. Då är mycket klart till hösten.

Ha en skön sommar!

Vi hälsar Kajsa välkommen till sektionen.

Kristina, Gunnel, Margareta och Kajsa



Glöm inte samlingen inför
midsommar-aftonen
11 juni kl 19.00

Motion ger starka ben

All motion är bra för skelettet. Bäst är motion som belastar benen. Det kan vara promenader, träning på gym eller något roligt som folkdans.

All the ills of mankind, all the political blunders,
all the failures of the great leaders have arisen
merely from a lack of skill in dancing.

Molière

Rapport från kursen "Sy stycke till bindmössor"

Den 12 och 13 april 2003 på Slöjdhuset i Stockholm.
Ledare var dräktspecialisten Kicki Kirvall-Hanses
från Leksand.



Jag fick nöjet att anmäla mig och gå på den här kursen, det var inte så många som anmält sig. Men vi blev sju stycken. Läns-hemslöjds-konsulenterna i Stockholms län var arrangörer. Varför jag ville gå på den här kursen, var att lära mig hur man formar och pressar stycken både för min egen del och eventuellt hjälpa till med Era.

Lite historik: De gifta kvinnorna har ända sen förhistorisk tid täckt sitt hår med ett dok eller en mössa. Till de medeltida dräkterna använde allmogekvinnorna en huvudduk, som vid festliga tillfällen var vit. Sen under 1600-talet blev huvudduken en "hatt". Hatten var gjord av ett rektangulärt tygstycke som vikts dubbelt och sytts ihop bak, sen drogs ihop med ett band i nacken. Hatten hade ofta broderier eller spetsar i framkanten. När sen bindmössan började användas av allmogen var "hatten" den allmänna huvudbonaden och den nya mössan sattes ovanpå. När sedan mössan blev mindre behölls bara den broderade och spetsprydda remsan. Denna remsa kallas för stycke, mösslin eller lin.

Stycket är gjort av spetsar eller är tyllträtt (broderat på en tyllremsa), som sen är fastsatt på en liten överdel av bomull eller linne. Stycket ska sedan stärkas, formas och pressas.

Tillämpning: Lägg det rena stycket i stärkelsen som man kokt (se recept) och låt det ligga där en stund. Ta sedan upp det och krama ur stärkelsen. Stycket kan formas på en frigolitstick eller plant på ett uppritat mönster som man lägger på ett strykbräde

På frigolitstick:



Sen formar man stycket, prova med mössan (som man har klätt in i en plastpåse), profilen ska vara högt uppe på mitten ner till ögonbrynets kant över halva örat och sen lodrätt bak.

Sen får det torka innan den tas bort från stocken.

Platt på mönsterpapper:



Forma stycket efter det uppritade mönstret (det är ritat på papprets baksida) sätt i nålar och låt det torka.



Sen ska det pressas och formas så det passar sin egen huvudform och det gör man på en kupad kudde eller liknande.



En del stycken ska vara goffrade och det skulle Rialastycket vara.

Det här blev resultat av den här helgen bl.a. Stycket till vår Rialadräkt blev tvättat och format, jag tyckte det blev fint, men det var ingen enkel uppgift det här att forma stycken.

Lite goda råd från Kicki:

Tvätt av stycke: tvätta för hand eller koka i kastrull med tvättmedel. Gulnat kan bli vitt om de ligger i filmjolk över en natt innan det tvättas eller om lite ammoniak tillsätts i tvättvattnet.

Stärkelse till pressning av stycken:

2 tsk vetemjöl, 2 tsk potatismjöl, 1 tsk salt, 3 dl vatten kokas under vispning.
Förvara stycket hopprullat i ett pappör.

Kristina

Kicki tycker att man får välja dräkt efter vad man tycker om, man behöver inte ha någon anknytning.

Visste ni att det finns en vinterbadarklubb i vårt gille? Den bildades i efterdyningarna av Birgittas fest i januari, då en av hennes upplevelsepresentar var just ett vinterbad i vak. Vaken fanns inte långt från Kanaanbadet, och det var lite pirrigt att leta sig dit en mörk februarikväll. I bastun lärde vi oss två saker: man ska helst börja sin vinterbadarkarriär med att förlänga sommaren genom att fortsätta bada trots att det blivit höst samt att det är finska damer som är i majoritet när det gäller denna njutning. Inget av detta stämde in på oss, men det skulle nog gå ändå....



Själva doppet gick så fort att fotografen inte hann med, men efteråt kändes det så skööönt enligt Eva och Anna-Greta.



Kvällen avslutades med picknick inomhus - ost vin och plockmat - smakade mums efter äventyret.

Ännu så länge är vi fyra men vi blir gärna fler. Kom igen i höst! Hoppas Angela

Besök riksdagshus och Stortorgskällare med Karlskronagäster



Den tidigare andrakammarsalen provas och lunch inmundigas på Stortorgskällaren



Besök på Riksdagen

Den 9-11 maj hade Gillet besök från Hamboringen, Karlskrona. Vi hade då ordnat ett besök på Riksdagen. Då det var många (45 st.) som var intresserade, så delades vi upp på 2 grupper med varsin guide. Efter att ha fått gå genom en sluss (ungefär som på flyget), träffade vi vår guide Monica Foutati som hälsade oss välkomna och berättade en del bl.a. att riksdagshuset påbörjade att byggas 1905 och blev klart 1906. För närvarande finns det 10 departement. Då vi stod högst upp i riksdagshuset visade hon hur de olika departementen låg samlade i kvarteren runt omkring. Därefter fortsatte vi in i Riksdagssalen där bl.a. frågestunder hålls på torsdagseftermiddagar. Det finns 29 valkretar och man sitter valkretsvis och landskapsvis i salen. Monica berättade att det sitter 2 stenografer åtgången och skriver i ca 5 minuter och sedan går de ut och redigerar. Dessa 5 minuter tar ca 1,5 timme att redigera, då det är mycket viktigt att allt som sagts kommer med. Dagen efter ska ett snabbprotokoll vara klart. Alla protokoll sparas och det finns till och med protokoll från Gustav Vasas tid bevarat.

Bakom podiet finns en väv som är gjord i över 200 olika grå färger. Den väger 100 kg och är 52 kvm stor. Elisabet Hasselberg Olsson som har gjort den kallar den "Ett minne av ett landskap".

Sedan fortsatte vi till ett av utskottens rum och tittade och sedan vidare till den tidigare 1:a kammaren där moderaterna har sina överläggningar.

Många var mycket nöjda med både guiderna och att få veta både hur det ser ut i Riksdagen och hur arbetet går till.

Förmiddagen avslutades med en gemensam lunch på Stortorgskällaren.

Birgitta





Vilken vårfest!

Vilket väder! Efter några oroliga dagar med gråmulen himmel anlände våren lagom till vårfesten på Husby Gård. Det blev välkomstdrink på terrassen för 60 gäster.

Vilka gäster! Kenneth hälsade välkommen och vände sig speciellt till de 13 från Hamboringen (ett lyckotal visade det sig).

Vilken mat! Festkommittén hade ordnat en läcker buffé med ostbricka som efterrätt och så småningom kaffe och tårter bakade av Birgitta H och Gunnel P.

Vilken sång! Sånggruppen under ledning av Eva framförde några visor i minst två stämmor och dessutom Schottis på Valha..., förlåt Husby.

Vilken historia! Björn K berättade om Husby Gård från 1700-talets tingsplats till dagens samlingsplats.

Vilka historier! Kenneth fick ett genombrott som historieberättare. Får vi bara påminna om den solbadande Elsa på hotellmatsalens glastak!

Vilken musik! Trätakt spelade glatt och medryckande och bjöd dessutom på kvällens överraskning – tre helt nyexaminerade dragspelskungar i stället för nyckelharpor och fiol.

Vilken dans! Tvätterskorna med sina lakan och ryttarna med sina hästar underhöll under kaffepausen. Rune och Sonja Persson lärde ut några danser ur Hamboringens repertoar. Det visade sig förståss att vi hade flera gemensamma favoriter. Vår TV-snoa blev en dubbelsnoa och Talgoxen blev finsk Schottis. När 12-slaget närmade sig orkade vi inte dansa och festa längre och alla engagerade festkommittén, dansledarna, musikerna och gästerna från Karlskrona avtackades med fyrfaldiga leven. Hurra, hurra, hurra, hurra!

Siw & Erling



Lite om Husby gård och Järvafältet.

Ur presentationen vid vårfesten av Björn Kjellander

Att vi valde denna plats för vår fest är ingen tillfällighet. Vi befinner oss på en av de yngsta gårdarna här på det historiska Spångalandet. Vi unga som vill bevara det gamla platsar på detta ställe. Namnet Järvafältet kom till 1905 då detta perifera område, bara 50 kvadratkilometer stort, blev militärt övningsområde för Stockholms militära enheter. Järva kommer efter den gamla byn Hyrwa, omtalad redan 1291, och lär betyda "De som bor på åser". Många lämningar, både gamla och nya vittnar om områdets militära verksamhet.

Fornborgar, skyttevärn och den plats där enligt traditionen Holmger Knutsson intog sin frukost under sin flykt från Birger Jarls trupper. Läs gärna I Arns fortspår.

Spånga landet har en historia som daterar sig från tidiga stenåldern, och erbjuder ett av Sveriges största, vackraste och bäst utgrävda gravfält och andra exempel på lämningar från olika tidepoker.

Här i närheten finns det flera runristningar, både på resta stenar och på hållar. Den lilla Igelbäcken, som sakta rinner fram här nedanför, var tidigare en segelbar vik av östersjön, en anledning till att många runristningar är placerade utmed denna "farled". "Vad ska man med en runsten till, om man ej får visa den", för att travestera på Tove Jansson.

Bara ett par stenkast härifrån hittar vi också tingsskogen med sina tingsstenar., där enligt traditionen vid några tillfällen hållits ting. Historiskt tror man att det "bara" är en gränsmarkering mellan Granby, Akalla och Kista byar.

"Var sjunde dag må länsmanen hålla ting mellan fredstiderna på rätt plats och ej annorstädes" enligt Södermannalagens rättegångsbalk. För Spangas del var Granby den rätta Tingsplatsen.

Samma lagbok angav också ett stenkast till 50 steg (40-50 meter), betänk "den som ser ett slagmål på ett stankasts håll är inte vittnesgill". På den tiden hade man inget hum om norrlänningars förmåga att kasta sten.

Hur som helst, Husby gård bildades så sent som på 1700-talet, genom en sammanslagning av 1 mantal Granby och 1/4 mantal Akalla, och fick namnet Husby, tidigare hette platsen Akalletorp och ännu tidigare Husby gårde.

Husby, förresten, är en ganska kul inrättning. Vid tingsplatsen placerades ofta den kungliga visthusboden, husby, vari skatter lagrades och övervakades av fogden/bryten. Ett sådant skatteuppbörds ställe kan ha legat här, Granby ligger ju helt nära.

Husby gård 1 1/4 mantal var en stor gård, 1 mantal var, från början, det jordmått som kunde försörja en familj och samtidigt betala skatt, på 1700-talet hade genom arv, jordegendomar minskat till både 1/2, 1/4 och ett 1/8 dels mantal, men konstigt nog kunde dessa arealer fortfarande betala skatt. Några menar att ett mantal var lika med ett markland, (3,9493 hektar) men andra hävdar att ett markland var skattepliktigt i silver och inte i naturprodukter.

Den Husby gård där vi nu befinner oss är från mitten av 1800-talet. Grosshandlare Brink ägde gården och använde den som jaktstuga.

Vi sitter i visthusbodens avdelning för spannmål, kött och andra dyrbarheter förvarades på övervåningen.

Brink bodde själv, då han var här, i det som i dag kallas Brinks bod, i huset bredvid, lillstugan, tillagades maten då Brink "intet tålde matos".

1905 sålde Brink Husby till kronan, som arrenderade ut jordbruket till en familj Andersson, som sedan brukade gården i tre generationer, fram tills Husby blev en del av miljonprogrammet. I slutet på 1960-talet.

Under början på 1900-talet drog Spångalandets damer från gård till gård på Järvafältet och tvättade i traktens åar, både sommar- och vinterbyken. Dessa tvätt dagar avslutades ofta med dans. Säkerligen var de här på Husby också, Igelbäcken rinner ju fram här. Igelbäcken ja, det var i den som Gustav III planterade Grönlingen, en unik fisk för den kungliga taffeln. Skildrat i vår föreställning Dansglädje i 1000 år.

Och nu sluts cirkeln, folket roar sig åter på Husby, med mat och dans. Vilket vi nu ska bevisa.



Tack från Hamboringen

Marianne och Björn

Vi tackar så hjärtligt för en innehållsrik och mycket trevlig helg, för Er gästfrihet samt för att vi fick deltaga i Gillets härliga vårfest. Hemfärden gick bra och vi följde till punkt och pricka Era utmärkta tips om resväg, toalettbesök och förtäring.

Väl mött i Blekinge!

Hälsningar från Elsa och Björn Seebass

Vi ber om en hälsning också till övriga Gillesmedlemmar.

Dansen på Skansen 2003

Dansen på Skansen, såväl gammaldans på Bollnästorget som mer modern dans på Galejan, har långa anor.

Redan på 1940-talet var det populärt att ta sig till Skansen och dansa till Thore Ehrlings Orkester på Galejan.

Dagens danspublik kommer gärna hit för att ta sig en svängom till våra tiders populäraste dansband och storband.

På tisdagarna blir det blandad dans på Galejan och på torsdagarna gammaldans på Bollnästorget.

Det blir även dans till lite modernare dansband på fredagar i juli och i augusti kan man dansa polskor och gammalt på onsdagarna.

Årets nyhet är tango på Galejan. Onsdagar mellan den 25 juni och 30 juli arrangerar vi tangokvällar till levande orkestrar i samarbete med föreningen Tango Norte. Om du är osäker på stegen så har vi instruktion för nybörjare kl 19-20. Sedan är det bara att sätta fast rosen mellan tänderna och dansa fram till kl 23.

Dansen på Skansen startar på midsommarafton den 20 juni med modern dans till Höilands och gammalt till Grindsäters och slutar den 23 augusti med modern dans till Svänzons.

Måndagar storbandsdans på Galejan kl 20-23.

Tisdagar blandad dans på Galejan kl 13-16 & 20-23.

Onsdagar tangokvällar på Galejan kl 20-23 (instruktion kl 19-20) 25/6 - 30/7.

Onsdagar polskor och gammalt på Bollnästorget kl 19.30-23 (endast augusti).

Torsdagar blandat på Bollnästorget kl 13-16 & 20-23.

Fredagar modern dans på Galejan kl 20-24 (endast juli).

Lördagar modern dans på Galejan kl 20-24.



Ny adress från 1 juni

Britt & Arne Plogsäter
Skidbacken 70, 4 tr
174 54 Sundbyberg



efteRsnack



Vårterminen

Ett stort tack till alla glada deltagare som gjorde ännu en vårtermin till minnesvärd tid med trevliga stunder av samvaro och gemenskap.

Vårfest med gäster från Hamboringen

Oj, vilken trevlig helg vi fick tillsammans med Hamboringen. Ett lärorikt studiebesök på Riksdagshuset som på kvällen följdes av en vårfest med god mat, dans till bra musik och kulturella berättelser av Hamboringens Björn och våran Björn. Tack ska ni ha, Hamboringen med Owe Tollerz i spetsen, som gjorde denna dag så rik på upplevelser. Vi ser fram emot att få träffas igen. Även ett stort tack till resegruppen, festfixarna och spelmanslaget Trätakt. Det var Ni som gjorde att vi alla trivdes. "Det kändes i fötterna att vi hade roligt".

Midsommar

Midsommar firandet inleds som vanligt med dans på Bromma Gården och Fristad Servicehem. Midsommaraftonens arrangemang ser också ut som vanligt med undantag av att vi den här gången *inte dansar i Akalla*. Istället för Akalla är vi erbjudna att dansa på Råcksta sjukhem. Förhandlingar pågår. Midsommarafton avslutas som vanligt med dans på Josephina Hemmet och sedan trevlig samvaro i Prästgården.

Toronto

Alla rapporter visar att Sars-smittan nu har kulminerat i Toronto. Nu hoppas vi att detta håller i sig så att vi kan genomföra resan. Resesektionen och Scanworld fortsätter med planeringen.

Tensta Marknad

Vi ansöker om att få delta. Det blir lördagen den 6 september.

Spånga kyrka

Det är nu klart att vi dansar i kyrkan den 16 november.

Höstterminen

Gilledansen börjar 17 september. Ledare, de två första gångerna, den 17 och 24 blir Kenneth & Susanne. På grund av Torontoresan blir det efter den 24 ett litet uppehåll och "Nystart" 15 oktober.

Folkdansträning sker enligt höstprogram.

Tack för en trevlig termin, vi ses snart igen!!!!

Kenneth & Eina