

Träningshelg på Sunda Kollo på Blidö



Utanför den fina danspaviljongen

Danserna till vår planerade Canada-resa skulle finslipas under ett veckoslut och resesektionen hade valt Sunda mjölkollo på Blidö. Vi bodde och åt i den gamla, stora mangårdsbyggnaden med sovrum, restaurangkök, sällskapsrum och matsal, där kollobarnen huserar i vanliga fall. Nere vid stranden finns en bastu och, allra viktigast för oss, en specialbyggd paviljong med dansgolv och stora panoramafönster mot sjösidan.

Redan på fredagskvällen samlades vi och åt en supé tillsammans. Den avslutades med allsång och musikunderhållning av våra vänner i spelmanslaget Trätakt.

På lördag förmiddag tränade vi de fyra dansblocken som döpts till Fiol, Nyckel, Bas och Harpa med endast en kort paus för kaffe. Först halv två fick vi tid för en timmes lunch med olika pajer och sallad. Den kunde vi äta ute på terrassen där solen värmdde gott.



Och innanför danspaviljongen

Dagens träning avslutades med två timmar där vi gnuggade det s k Kyrkblocket och Sekelskiftsblocket. Under tiden värmdes vi upp bastun, som först invaderades av damerna. När det efter en timme blev dags för herrarna försvann flera av damerna ner till badbryggan och ner i vattnet. Brrrr.

Till kvällens middag, som kom från Vildand Catering, kunde man välja mellan Gorgonzolagratinerad fläskfilé och Saltbakad laxfilé. Dryckerna fick var och en ordna.

Söndag morgon, tidig frukost och därefter träning för en uppvisning, som vi skulle ge i samband med en friluftsgudstjänst vid Blidö kulturhus HavLust. Det blev Västerbottenkadrilj, TV-snoa, Talgoxen och Monas vals. Dansarna klädde sig i sekel-skifteskläder och vi tog bilarna några kilometer till HavLust, där gudstjänsten började kl.13. Uppvisningen fick göras på den lilla grusplanen framför huset, det gick tungt men bra. Innan vi återvände till Stockholm fick vi stärka oss med kaffe och bröd. Vi var mycket nöjda med arrangemanget, inte minst det strålande söndagsvädret.



På väg till HavLust



Mitt upp i uppvisningen

Deltagare på Blidö: *Margareta och Lars Klintholm, Ingegerd och Hans Karlsson, Marianne och Björn Kjellander, Anna-Greta och Kalle Dahl, Siw och Erling Magnusson, Birgitta Weiss, Bertil Andersson, Gerd Schultz, Ove Bergkvist, Kristina Petersson, Angela och Erik Enfors, Kajsa Begner, Siv Vidén, Hans Linder, Eva Askberger, Rune Forsberg, Birgitta och Torsten Höglund, Curt Johansson, Arne Plogsäter, Gunnel Petersson, Iréne och Ove Jansson, Eina och Kenneth Olofsson, Rigmor Westerdahl. Trätakt med Yvonne och Carl-Henrik Österberg, Tor Lundin, Stig Larsson.*